

# Musik & Brunch i Sulelængen i Magtenbølle

lørdag den 23. september kl. 11 – 13 (ca.)

Musiker, sanger og komponist Lalou (alias Steffie Kristensen) underholder. Med sig har hun de to musikere *Søren Lund* (kontrabas) og *Ayi Solomon* (percussion).



Lalou, alias Steffie Kristensen underholder i Magtenbølle (foto Leo Larsen)

Lalou er vokset op i nordtyskland med mark og strand, og naturen var allerede i hendes unge teenageår kilde til inspiration til kunst (maleri) og sange. Hun har optrådt med sang og musik siden hun var syv år gammel. Inspiration til musikken kommer blandt andet fra hendes rejser til en lille kanarisk ø ved navn La Gomera, hvor rå natur veksler med frodige bjerge og dale. I Danmark er det Lalous nære omgivelser, der inspirerer hende. En undren, en glæde over en lille ting, en refleksion over det tilsyneladende uforståelige eller simpelthen kærligheden til og mellem mennesker.

Sangskrivning har været en del af Lalous liv siden hendes tidlige barndom. Allerede som fireårig klippede hun små genkendelige melodier på klaveret.

**Entrébilletter**, som inkluderer brunch og underholdning, koster 175 kr. for medlemmer af foreningen Sulelængens Venner, ikke-medlemmer 225 kr. – kontakt [magtenboelle@gmail.com](mailto:magtenboelle@gmail.com)



Sulelængen i Magtenbølle, Magtenbøllevej 94, 5492 Vissenbjerg  
[Billetkøb – uden gebyr](#) Netbank: 6880-1082667

Statens Kunstfond og Assens Kommune (og vores mange medlemmer og gode publikum) støtter Sulelængen i Magtenbølle